



Turisten kommer ikke af sig selv, men kommer først ved reklamering. Vi kan bare ikke sige, at der ikke anlægges vandrehjem her, der sker på nuværende ikke udvikling, hvorfor har vi ikke nogen restauranter/spisesteder, hvorfor bliver vi ikke påvirket når der kommer turistskibe anløber.

Når man vil være turistguide, må disse tanker hurtigst smides ud i skraldespanden, da alt arbejdet ligger i ens selv, da der ikke kommer til at ske noget når vi bare sidder og er afventende. Der sker samtidigt ikke ændring, når vi har selvmedlidenhed og placerer os som tilskuer.

Med hensyn til at udvikle turistområdet, er uddannelsen det vigtigste værktøj, og medvirken til at selv tage initiativ for at udvikle turismen.

Den største nøgle til hel års turisme og etablering af flere arbejdspladser er uddannelse. Dette har andre lande har ved at selv tage initiativ opnået hel års turismen, og har selv etableret hel års turisme og flere faste arbejdspladser, således kan følelsen af at være offer eller tilskuer selv aftage. Vi behøver nemlig ikke at anse os selv som offer, og vente, da det med tiden kommer på plads når vi handler, da vi ikke har andre at skyde skylden på, da det ligger i éns selv.

Der er i dag tre forskellige uddannelser ind for turisme, hvor én af dem kan placeres i Ilulissat, eller etablere et nyt uddannelse i Ilulissat, hvor vi der kan værre lærer helt sikkert ikke kommer til at mangles, da vi siden vi blev født har turister.

Vi er fra Atassut derfor glade for, at Nivi Olsen, Demokrat fremkom med et forslag. Og som det sikkert kan høres, støtter vi i høj grad forslaget.

Vi har dog ikke analyse i tankerne først, da vi først og fremmest ikke overvejer dets betydning, og det er værd at opfordre naalakkersuisut til at igangsætte sagen.

Med lidt tvivl med hensyn til analyse, indstiller forslaget til udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke