



FM 2017/63

Nuuk, 16.05.2017

Mimi Karlsen

**Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan få sat fokus på vigtigheden af at opdrage vores børn til at blive gode samfundsborgere.**  
(Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne)

Indledningsvis ønsker vi at takke forslagsstiller Nivi Olsen, Demokraatit for dette vigtige emne hun tager op.

Forslagets overskrift, god samfundsborgerskab, kan vi have forskellige opfat-  
telser for. Inuit Ataqatigiit mener at enhver borger er en borger. En god sam-  
fundsborger er en borger der viser omsorg og respekt for sine medborgere. En  
samfundsborger der drager omsorg for sig selv, sin familie og sine landsmænd.  
Vi tror på, at en god borger kan foretage uheldige handlinger alt efter hvordan  
vedkommende bliver behandlet af sine medborgere. Derfor tror jeg på, at folk  
grundlæggende gør alt for at være gode samfundsborgere.

Hvis vi skal tale om, hvordan vi opdrager vore børn, så mener vi det skal hu-  
ske på at understrege, at alle folk har en frihed for bestemme hvordan de vil  
opdrage deres børn. Enhver forældre skal frit kunne vælge hvordan vedkom-  
mende vil opdrage sit barn. Man kan frit opdrage sit barn til at være en fåre-  
holder, fanger, fisker eller som en prædikant og vi lever i et land, hvor folk frit  
kan vælge hvilken religion de vil dyrke og kan vælge politisk tilhørsforhold.

Vi skal bevare vore frie ret til at opdrage vores børn i samfundet og beskytte  
dette.

Vi politikere har ingen ret til at pege på en bestemt måde at opdrage på. Men  
vi har pligt til at sørge for, at familier får rammer for et godt liv, god arbejds-  
plads og vi har pligt til at give familier gode muligheder for at kunne have et  
godt familieliv.

Hvis vi skal debattere hvordan vi finder god opførsel, så mener jeg at det er  
vigtigt at tage udgangspunkt i hvordan vi lever sammen. Gode udgangspunk-  
ter er: respekt for medmennesker, kan drage omsorg for sine medmennesker  
samt at man selv er en god medborger. Hvis vi tager disse værdier som ud-  
gangspunkt, så har vi sat en god udgangspunkt for at kunne opdrage til god

samfundsborgerskab. Især hvis vi finder det vigtigt at tage udgangspunkt i respekten for vore medborgere.

Indtil for få år siden anså man børn for at være uvedkommende og at have uden mening her i landet. Disse ord blev benyttet om dem: det kommer ikke børn ved, børns ord er uvidende, du er et barn, du skal ikke svare igen osv. osv. Bliver et menneske - et barn - der blev behandlet på denne måde respekteret? Nej! Dermed voksede mange børn uden at omgivelserne viste respekt på deres ret til at have deres egen mening.

Men i de senere år har vi haft fokus på børns rettigheder og er begyndt at anse et barn for at have ret til at have sine egne meninger og give udtryk for sin egen mening. Dette skal vi udvikle på en positiv måde.

Forslagsstilleren kommer ind på, hvordan vi kan debattere børns gode væremåder og gode opførelser.

Daglig opførelse skal have udgangspunkt i hvordan vi undgår at have forargelig og respektløs opførelse over for vore medborgere. God opførelse bliver lært af det barn man opfører sig godt over for og barnet bliver et vedkommende og venligt menneske.

Et barn der roses får et positivt livssyn. Et barn skal opfordres og vises at lære hvordan barnet skal agere over for sine medmennesker for at blive accepteret og for at blive behagelig at omgås med. Enhver der får en uvenlig henvendelse vil svare igen på samme måde.

Børn kan læres følgende god opførelse og lære barnet gode måder at tale på, eksempelvis: giv mig lige denne her, flyt dig lige, lære barnet at sige undskyld, når barnet uforvarende kommer til at gøre andre ondt, at lære at give sin plads, når andre har behov, at kunne forsvare andre der har brug for dette, at lade døren stå åben for den næste der skal ind samt meget meget mere.

I børnehaver, skoler, i fritiden, overalt skal der være plads til det vi finder betydningsfuldt og til vore værdier om at kunne kræve at man opfører sig godt over for et andet menneske.

Der skal være plads til at kunne debattere opdragelse overalt. Enhver skal kunne kræve, at man opfører sig godt i mod en.

Det er uacceptabelt at vore børn opfører sig dårligt og siger skændige ord mod andre mennesker. Man skal lære hvor grænsen går og man skal kunne stille krav.

Børnehaver, skoler, uddannelsessteder og arbejdspladser skal aldrig acceptere at man taler i ond tone eller opfører sig dårligt. Der skal være klar politik om god opførelse i disse steder, således at man kan reagere hvis nogen overtræder dette.

Vi skal til stadighed arbejde for at opnå god opførelse hvor som helst, når som helst.

Vi skal til stadighed have god opførelse som vores største værdi.