



Aqqalu C. Jerimiassen  
Atassut

EM 2021/46  
27. oktober 2021

**Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en undersøgelse, der afdækker, hvilke tiltag der er nødvendige, for at mindst 80 % af underviserne på uddannelsesinstitutionerne og på universitetet i Grønland om 10 år, kan undervise på grønlandsk. Undersøgelsen skal fremlægges til EM2022.**

Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut)

Vi har ytringsfrihed og der bør være plads til alle slags meninger. Alligevel kan man ikke lade være med at blive forundret over dette forslag.

Forslagsstilleren siger at der bør være flere uddannelsesmæssige muligheder for grønlandssprogede grønlændere. Det er svært at modsige det. Desværre hører vi også om forældre der til deres børn siger at de ikke behøver at lære andre sprog fordi de er grønlændere, og at det er nok. Skal vi forme vores uddannelsessystem på baggrund af restriktioner?

I de højere akademiske uddannelser er der meget litteratur man skal pløje igennem på flere tusind sider pr. semester, der jævnligt bliver opdateret i takt med ny viden kommer. Er det virkelig realistisk at skulle oversætte så meget hvert år? Det kan sagtens være relevant for nogle udvalgte fag, dem kunne vi godt tale og samarbejde om. Men det er desværre ikke realistisk ift. de højere akademiske uddannelser.

I resten af verden bruges engelsk som undervisningssprog, også i Danmark.

Er det realistisk at skulle forme vores uddannelsessystem efter det laveste fællesnævner? Vi vil fra Atassut være med til at samarbejde om at højne vores kunnen og uddannelsesniveau. Vi vil være med til at vores børn skal kunne beherske så mange sprog som muligt. Og som forældre har vi en stor rolle og skal opmuntre dem.

Vi kan sagtens forstå forslagsstillerens intention, men løsningen er helt ved siden af. Aldrig har det været så vigtigt at lære så mange sprog som muligt som det er i dag. Vi vil ikke ofre vores eget sprog ved at lære andre sprog.

Den unge generation, selv børn er på iPad og andre teknologiske vidundere. De ser youtube og Netflix. Det kan tydeligt mærkes at de lære sprog derfra. Vi bør tidligt opfordre vores børn i hjemmet, og i skolen om at lære nye sprog, også ved hjælp af teknologi. På den måde vil det åbne op for mange uddannelsesmæssige muligheder i fremtiden, også andre steder end Grønland. Vi er samarbejdsvillige. Men vi sætter et stort spørgsmålstegn ved det nuværende forslag.