



3. maj 2012

I henhold til Inatsisartuts forretningsorden § 37 fremsætter jeg hermed nedenstående spørgsmål til Naalakkersuisut:

Spørgsmål til Naalakkersuisut:

- 1. KNR TV sender ikke programmer alle døgnets 24 timer. Har Naalakkersuisut overvejet at benytte den uudnyttede sendetid til undervisningsprogrammer i sprogene grønlandsk, dansk og/eller engelsk?**
- 2. Hvilke fordele og ulemper ser Naalakkersuisut ved en sådan form for sprogundervisning, og hvad vil Naalakkersuisut estimere, at det vil koste at producere sådanne undervisningsprogrammer?**

(Medlem af Inatsisartut Jørgen-Ole Nyboe Nielsen, Demokraterne)

Begrundelse:

Her i landet er det grønlandsk, der er hovedsproget. Desværre er der en hel del fastboende, som ikke er i stand til at tale og forstå landets hovedsprog. Dette kan skyldes manglende lyst eller manglende evner, men i de fleste tilfælde skyldes det formentlig, at mulighederne for at lære hovedsproget er for ringe.

Jeg finder det på den baggrund interessant, om man i Naalakkersuisut har gjort sig overvejelser om at udnytte KNR's sendeflade og signal til undervisning i grønlandsk.

På samme måde er det stadig en hel del borgere her i landet, der kun kan tale grønlandsk. Sådan som verden ser ud i dag, er det nødvendigt at kunne flere sprog, hvis man har et ønske om at følge med udviklingen. Også her kunne det være en mulighed at undervise på TV-skærmen.

Jeg er klar over, at undervisningen vil blive meget endimensionel, da der ikke umiddelbart er mulighed for at stille opklarende spørgsmål til underviseren, men det er mit håb, at en del af de borgere, der i dag har et ønske – men ikke en reel mulighed – for at lære sprog, vil kunne komme i gang på denne måde.

Spørgsmålene bedes besvaret inden for en frist på ti arbejdsdage.