



Aqqalu C. Jerimiassen

FM 2023/101

Atassut

9. maj 2023

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en handlingsplan vedrørende reformering af administrationen som er tilpasset Grønland. Handlingsplanen skal forelægges senest FM2024.

(Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut)

Ved første øjekast ser forslaget fornuftig ud og være noget som vi kunne støtte op om. Men lad os lige tænke en ekstra gang.

Det er ikke mærkeligt at vi har svært ved at opnå noget i Grønlandsk politik, da vi hele tiden jagter en smuk drøm, samtidig med at vi ikke ved hvordan man skal nå dertil. Det er det samme med dette forslag.

Forslagsstilleren nævner ikke selv hvordan vi kunne forme vores egen administration. Men der blev brugt to sider til at fortælle historie om kolonitiden.

Her er første spørgsmål. Hvordan forestiller i jer vi kunne reformere administrationen? Vi kan derimod fra Atassut komme med klare eksempler. Hvis vi selv vil have mere indflydelse i administrationen, så er det en god start at få sig en højere uddannelse. Lad os opfordre og bakke op om vore børns uddannelse.

Vi hører desværre tit at forældre fortæller deres børn at de ikke behøver at lære andre sprog fordi de er grønlandere. Er det fordi vi tror på fremstridt kommer fra at begrænse os selv? Eller for den sags skyld begrænse andre. Hvis vi selv gerne vil stå på egne ben, så er ansvaret vores. Vi skal være bedre til at kræve mere af os selv.

Så længe vi har et rødt politisk styre, så vil vi altid smide ansvaret på andre. Så længe vi har et rødt politisk styre, så vil vi altid forvente at de offentlige ordner alt. Så længe vi har et rødt politisk styre så vil vi selv ikke gøre noget og venter på at andre gør noget. Vi er nødt til at vågne op, tage os en uddannelse og selv overtage de jobs. Vi kan ikke blive dygtigere ved at skyde skylden på andre.

En anden ting vi bør gøre er at sænke skatten. Så længe skatten er så høj, så er det ikke så attraktivt for unge at få sig en uddannelse. Vi skal også som politikere stoppe med at sætte forhindringer op overalt ift. lovgivning. og tage folks frihed. Vi kan jo heller ikke længere selv styre hvornår og hvordan vi vil spare op til pensionen. Vi skal altså blive bedre til at stole på vores egen befolkning.

Vi har selv skabt det enorme centrale administration, og vi bliver ved med at bruge energi og mange penge på store smukke drømme. Det har vi selv valgt, at have rødt og stort central administration. Så længe vi har kommunistiske tendenser, så vil det centrale administration vokse, vi har sågar også været nødt til at hente folk udefra netop pga. det. Alligevel er vi kede af at der er så mange dansktalende der.

Vores enorme administration bliver ved med at give afslag til folk der gerne vil starte op og køre turisme. Vi er også nødt til at overtage fødevareområdet hvis vi skal have flere private erhvervsaktører som skal hente indtægter udefra.

Når man jagter de store smukke drømme, så ender det med at vi leger med store summer af penge. Vi er simpelthen nødt til at blive bedre.

Vi skal reducere vores centrale styre og sprede ud. Det kunne f.eks. være at vi overførte nogle beskatningsmæssige områder til kommunerne, så service bliver bedre lokalt, samt at de skattemæssige indtægter bruges lokalt.

Vi sidder fast i fortiden, samtidig med at håbe om en smuk fremtid. Lad os gøre noget i dag, det er det eneste vi kan gøre. Så længe vi kun tænker i fortid og fremtid, så vil vreden vokse i samfundet. Vi bliver ved med at prøve at bygge skorstenen til et hus der endnu ikke har et solidt fundament.

Vi kan i uendelig tid kigge på fortiden og lade det tære os indeni, lad os hellere lære af det. Vi har alt for stor selvmedlidenhed og baserer alt på fortidens smerter. Vi tænker også alt for meget kollektivistisk, og mener at alt skal løses i fællesskab. Det resulterer i at individen blot venter på andre. Vi skal have en befolkning der har frihed og føler ansvar. Især når det gælder uddannelse og egne vilkår.

Vi kan jo selv alle se at befolkningen venter på at politikere gør noget, og dermed altid bliver skuffet og bliver vrede. De føler at politikerne bestemmer hen over deres hoveder. Når man er retorisk stærk, så betyder det jo nødvendigvis ikke at man ved hvordan et mål bliver til virkelighed.

Vi kan også se at politikere er med til at blusse vreden i befolkningen. De prøver at få gavn af folks vrede ved at gentage fortællingen om fortidens spøgelse uendeligt. Lad os lige vende det om og i stedet for at vi politikere hele tiden prøver at give folk hvad de vil have, så bør vi give dem mere frihed og ansvar, samtidig med at vi fjerner lovgivninger der laver benspænd.

Lad os prioritere mennesket, altid. Vi kan i uendelig tid tale om det selvstændige land, men et land uden befolkning er blot smukt natur. Forslaget om reformering af administrationen er i sig selv godt, og det vil vi gerne være med til. Men det egentlige arbejde ligger i husets fundament, ikke skorstenen.

Da vi endnu ikke ved hvad forslagsstilleren egentlig har i sinde ift. reformering af administrationen, så har vi her selv fra Atassut givet vores bud på hvordan. Vi vil vente lidt og se, og imidlertid henvise forslaget til udvalget.