



Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut hurtigst muligt at tage kontakt til Rigsmyndighederne med henblik på at udarbejde et efteruddannelsesprojekt, hvor medarbejdere fra det psykiatriske område og medarbejdere fra kriminalforsorgen kompetenceudvikles med henblik på at øge resocialisering for retspsykiatriske borgere. Kompetenceudviklingen skal iværksættes så hurtigt som muligt.

(Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne)

(1. behandling)

Tak til Demokraatits Inatsisartutmedlem Anna Wangenheim for dette gode forslag.

Demokraatit er enig med Anna Wangenheim i, at det er nødvendigt med handling for at forbedre det retspsykiatriske område herhjemme. Vi ser desværre fortsat, at alt for mange begår overgreb på børn. Alt for mange begår overgreb på kvinder. Der er alt for mange drab og drabsforsøg. Alt for mange selvmord.

Disse ting er et klart bevis for, at Anna Wangenheim har ret, når hun mener, at retspsykiatrien skal forbedres. Det er tvingende nødvendigt at handle.

Helt konkret handler nærværende forslag om at igangsætte efteruddannelsesprojekter, der skal give medarbejderne på det psykiatriske område og medarbejdere fra kriminalforsorgen et kompetenceløft med henblik på, at flere retspsykiatriske borgere bliver resocialiseret og dermed ikke begår nye overgreb og ny kriminalitet.

Demokraatit finder det vigtigt, at der bruges ressourcer på dette område, da det med den rette indsats kan forebygge overgreb. Og her er det altså vigtigt at forstå, at hvis vi bare kan forhindre et eneste overgreb på et barn, så er det alle pengene værd. Vi må og skal blive bedre til at forebygge overgreb.

Naalakkersuisut har fremsat et ændringsforslag, der går ud på at trække sagen i langdrag. Naalakkersuisut foreslår, at der i stedet bliver udarbejdet et projekt, der skal afdække udfordringer og barrierer i forhold til resocialisering af retspsykiatriske patienter og komme med forslag til tiltag og indsatser. Dette skal præsenteres i efteråret 2024 – altså om to år.

Helt ærligt; Anna Wangenheim har fremsat et gennemarbejdet forslag, der betyder handling her og nu. Det er altså meget bedre end at gå og vente i to år. Dermed ikke sagt, at Naalakkersuisuts ændringsforslag er dårligt – det kan såmænd sagtens sættes i gang sideløbende med forslaget fra Anna Wangenheim, men det bør ikke sættes i stedet for.



Med disse bemærkninger indstilles forslaget fra Anna Wangenheim til vedtagelse og til videre behandling i relevant udvalg.