



1. oktober 2019

EM 2019/152
Aqqalu C.Jerimiassen

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om registrerede socialøkonomiske virksomheder

(Naalakkersuisoq for Erhverv, Energi og Forskning)

Jeg bliver altid så glad når jeg ser private virksomheder i vores land som på eget initiativ har handicappede personer som ansatte. Dermed vises sammenhold blandt befolkningen og Atassut ønsker at sige, at vi altid understreger “At alle arbejdsduelige hænder skal beskæftiges” og vi mener at dette initiativ passer godt ind.

Det med at den ikke kun vil være til gavn for handicappede personer vil vise, at det vil gavne samfundet at man kan inddrage vores ældre der ønsker beskæftigelse kan beskæftiges, uden at disse skal udføre tungt arbejde.

Hvis man tager visse virksomheder som eksempel, så beskæftiger BOAS specialister i Danmark mange autister på IT-området. Formålet er at benytte de styrker som personer med autisme har, og har opnået så gode resultater, at man udarbejder særdeles gode hjemmesider, fordi folk med autisme har så stort et overblik, at de kan udføre fejlfinding på hjemmesidearbejderne. De fejl som vi “normale” mennesker ikke kan se kan de uden videre finde.

Lad os under disse tider med arbejdet med selvstændighed nedprioritere dette og prioritere mennesker der ikke er lige som os andre samt de ældre og tage udgangspunkt i deres evner, for der ligger et stort arbejde foran os som er udfordrende og som vi sammen med tage ansvaret for at udføre. Når talen falder på vores medmennesker må vores politiske overbevisninger vige, for det vigtigste er vi sætter befolkningen i centrum i vores arbejde. Hvis vi skal kunne udnytte vores ældres potentiale må vi have et overblik over de muligheder der findes, ligesom der nu er få virksomheder registreret, hvor en håndfuld bedstemødre udfører håndarbejde, og strikker huer til nyfødte.

I forbindelse med opdeling af samfundet i matchgrupper, skal man være opmærksom på, at anvisning af folk i matchgrupperne 2 og 3 til virksomheder kan være udfordrende i starten, men det vil være en investering i fremtiden, for gennem en blød start kan man fremme deres arbejdsevne gennem styrkelse af deres menneskelig værdi, frem for at disse skal tilbringe al deres tid siddende i sofa som modtagere af overførselsindkomster.

Lad os som samfund komme væk fra offerrollen og komme væk fra at folk modtager passiv forsørgelse og i stedet fremmer deres arbejdsevner, vi ønsker at se en stolt grønlænder frem for en en grønlænder vi har medlidenhed med.

Lad os lære fra vores rigsfællesskabs partnere om hvordan de har løst sådanne udfordringer.

Med disse bemærkninger tilslutter Atassut forslaget og henviser den til behandling i relevant udvalg.