



Aqqalu C. Jerimiassen
Atassut

EM 2021/96
03. November 2021

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at reservere en del af de gældende kvoter for vinterjagt på rensdyr, således at fangsten af den særlige kvote skal ske ved brug af hundeslæde for at bevare slædehundekulturen.

(Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut)

Hvis vi kigger på hele jagt i vores land, kan vi sige at der er meget der skal rettes.

Vi er kommet til denne punkt at borgeren i dag er splittet med a og b, f.eks. ”I skal ikke fange disse” på grund af restriktioner af fangst.

Vi er begyndt med under vores landsmænd, når vi kigger tilbage for ikke så langt tid, og for 15 år siden, da kan vi samarbejde sammen, om vi er fangere, fiskere eller fritidsjægere betyder ikke noget dengang, men vi er på fangsttur sammen og jæger hvidhval og narhval sammen, og deler med hinanden med vores fangst uden at skændes bagefter.

Når jeg har nævnt eksempler starter jeg med disse ord:

Vi har svært med at modsige forslagstilleren om at hundeslæder er faldet drastisk ned på det seneste år, og os som har haft hunde da vi var børn, kunne vi ikke idag have hunde på grund af for langtidsfraværende.

På den anden side har hundeslæder fået en udfordrer, da engang havde været is masser af steder har smeltet så drastisk som idag kun bliver til historie, snescooter som kan bruges til at fragte meget hurtigere og billigere og med masser af flere muligheder.

Vi bruger masser af penge på forberedelsen når vi skal på rensdyr- eller moskusjagt om det er med båd eller snescooter og det er det vi idag måtte tilpasse os. At have hunde er det meget dyrt, da Royal Greenland havde flyttet filitering af hellefisk til Qasigiannnguit er det blevet vanskeligt at få rester af hellefisk som hundefoder. Og det er grunden til idag at have hundespand er blevet meget dyrere.

På den måde har vi desværre endnu engang spændt vores ben, uden at tænke grundigt på hvem vi kan ramme har vi lavet om. Her er det hunden der er taberen.

Takket være forslagstilleren forslået for at forsvare hundeslæden.



Når man kører på hundeslæde kan man nyde den dejlige tilværelse, hvor man kan være i naturen og have frisk luft.

Hvis man tænker på rensdyr- og moskusjagt, skal man tænke på om hvordan uden at forstyrre/skubbe til det udfordrerer, at have genoprette lysten til at kører på hundeslæde igen.

Vi er enige med forslaget som uden tvivl har formål med mennesket i centrum

Og med denne kort bemærkning anbefaler vi fra Atassut at forslaget skal videre til Udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug.