



14. august 2009

EM 2009/20

I medfør af § 36, stk. 2 i Inatsisartuts forretningsorden fremsætter jeg hermed følgende Spørgsmål til Naalakkersuisut:

Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvad er holdningen i Naalakkersuisut til at lancere en national oplysningskampagne om, hvad det vil sige at være psykisk syg?

(Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraterne)

Begrundelse:

Hvis næsen løber, så ved omgivelserne, at man er forkølet. Hvis man sidder i kørestol, så ved omgivelserne, at man har et fysisk handicap. Men hvad nu, hvis det ikke umiddelbart er til at se, at man er syg? Hvad nu, hvis man er syg i sjælen? Hvordan ser man det? Svaret på det sidste spørgsmål er, at det ser man sjældent. Det er sjældent, at der er nogle visuelle kendetegn på en psykisk sygdom. Det betyder desværre, at en psykisk sygdom til tider ikke bliver taget lige så alvorligt som en fysisk sygdom. Det er faktisk et alvorligt problem, da det oftest er sådan, at en psykisk sygdom er langt værre end en fysisk.

På den baggrund mener Demokraterne, at det vil være på sin plads, at Naalakkersuisut afsætter midler til at oplyse om, hvad det vil sige at være psykisk syg.

Indhold og omfang af kampagnen må bero på, hvad der er af muligheder i den stramme økonomiske situation som vort land befinder sig i. Dette kan eventuelt ske i samarbejde med lokale foreninger, som "Sugisaq", som er en forening for sindslidende og deres pårørende.

Demokraterne ser dog gerne, at oplysningskampagnen som minimum kommer til at indeholde foredrag på vore uddannelsesinstitutioner. Foredragsholderne kan både være tidligere og nuværende psykisk syge samt deres pårørende.

Derudover bør oplysning om psykisk syge indgå som en fast del af undervisningen på 9. klassetrin, så alle unge i vores land i fremtiden bliver opmærksom på, hvad det vil sige at være psykisk syg.

Demokraterne er opmærksomme på, at der internationalt eksisterer en dag for psykisk syge, der bliver markeret hvert år den 10. oktober. Vi er dog af den holdning, at en egentlig oplysningskampagne er et bedre redskab end en grønlandsk markering af den internationale dag for psykisk syge.

Jeg ser med disse ord frem til at høre svarnotatet fra Naalakkersuisut.