



Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge, hvorledes den fremtidige opretholdelse af den grønlandske hunderace samt hundeslædevæddeløb som en del af vores kultur kan sikres. Relevante interessenter skal inddrages i udarbejdelsen af undersøgelsen, der ønskes omdelt til Inatsisartut.

(Medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen, Siumut)
(1. behandling)

Vi vil gerne takke Siumuts medlem af Inatsisartut Doris J. Jensen for dette forslag, som vi fra Demokraterne gerne vil kommentere på.

Som det første vil jeg gerne takke alle hundeslædeejerne – hundehold er en hobby som stiller store krav til én og kræver et stort ansvar. Som hundeejer skal i opfylde kravene om hundenes område, i skal sørge for at have mad og drikke til hundene, sørge for selve hundeslædekørslen, og det tilhørende udstyr, samt stå for opdragelsen af hundene – derfor er i med til at holde vores kultur i live, og dette vil jeg gerne takke jer for.

Det er meget vigtigt at sikre hundeslædehundene via lovgivningen. I den sidste tid er det blevet meget klart, at vi stadig mangler noget arbejde i forhold til retssikkerheden. I Qeqertarsuaq, hvor jeg selv kommer fra har vi f.eks. set den manglende retssikkerhed, og nødvendigheden af, at forbedre reglerne, da der var mistanke om indførelse af fremmede hunde til byen. Dette arbejde vil vi fra Demokraterne gerne deltage i. Qimmit qimuttut inatsisitigut illersugaanerat pingaaruteqartorujussuuvoq. Sulili annerusumik

Hvis vi lige skal kigge på kulturbevarelse ...

For det første er det vigtigt, at vedligeholde vores kulturbærere. For at sikre vores kulturbevarelse, har vi brug for hundeejernes og hundeforeningernes hårde arbejde de forskellige steder.

Forslagsstilleren nævner, at erfaringerne viser, at Avannaata Qimussersua er med til at udbrede hundehold blandt andet på grund af større interesse – hvis dette er erfaringen, er det helt fint. Når vi ser på tallene fra Grønlands statistik, kan man dog se, at hundehold ud over den store stigning i 1998, generelt er faldene – hvilket jeg ser som meget bekymrende.

Det er bekymrende, at antallet af slædehunde er faldende, og hvis antallet falder endnu mere, samtidig med at de bliver blandet op med andre racer, ja, så er hundeslædehunden i fare.

Det ser endvidere ud til, at vi må til at tænke anderledes, hvis vi skal opretholde den del af vores kultur. Det at holde hundeslædehunde handler jo ikke kun om hundeslædevæddeløb, eller om hundeslædeture og bespisning af turister.

Jeg mener, at hundehold også kan forbedrende livskvaliteten, da det kan have en forebyggende effekt mod fristelser. Hundehold indebærer et ansvar, og det kan bruges som et middel til at opdrage børn, til netop at tage ansvar. At anvende kulturen til at lære om ansvar, er en rigtig god idé.



Et af de områder vi kan se på, er hundeplasser – kan placeringen af hundene uden for byerne mon have en effekt på den faldende interesse?

Demokraterne støtter den grønlandske slædehund og hundeslædevæddeløb, og støtter derfor en undersøgelse af, hvordan vi kan sikre disse som en del af vores kultur.

Vi har brug for nye tiltag og nye ideer.

Vi ønsker at opgaven tages alvorligt, og sender forslaget i dets nuværende form til videre behandling inden 2. behandlingen.