



FM 2015/58+115
Tillie Martinussen
21. april 2015

Forslag til Inatsisartut beslutning om at Naalakkersuisut til FM2016 pålægges at udarbejde forslag til ændring af relevant lovgivning, således husstande med en årlig husstandsindkomst under 400.000 kr. fritages for betaling af kost og logi på patienthjem for medrejsende pårørende.

(Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)

(1. behandling)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at familiemedlemmer til patienter med en akut sygdom, som indlogeres på Patienthjemmet i København, fra og med 2016 kan få opholdsudgifter, i forbindelse med opholdet på patienthjemmet, dækket af det offentlige.

(Medlem af Inatsisartut Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit)

(1. behandling)

Vi har her at gøre med to forslag, der vil gøre det økonomisk lettere for pårørende til syge at følge sin nære.

Her er det nok vigtigt at starte med at fastslå, at Selvstyret allerede i dag gør en stor indsats på dette område. Børn og unge under 18 år har altid ret til at få følgeskab af en nærtstående, og herudover har patienter med akut livstruende sygdom ligeledes ret til en pårørende ledsager ved evakuering. Demokraterne mener, at vi som samfund kan være stolte over, at borgerne får tilbudt sådanne muligheder.

Disse forslag fra henholdsvis Partii Naleraq og Inuit Ataqatigiit vil udvide mulighederne for patientledsagelse. Og der er da heller ingen tvivl om, at det er en sympatisk og god tanke. Men det er ikke ensbetydende med, at det nødvendigvis er en god idé.

Det er nu engang sådan, at vi hver dag kæmper med at få økonomien i såvel sundhedsvæsenet som samfundet generelt til at hænge sammen. Vi er med andre ord nødt til at prioritere i, hvordan vi vil bruge pengene. Her er det Demokraternes holdning, at en udvidelse af patientledsagerordningen vil være en forkert prioritering. Hvis der kan findes flere penge til sundhedsområdet, vil vi hellere bruge dem på eksempelvis forebyggelse af livsstilssygdomme, kræftbehandling, bedre lægebetjening med videre. Sagt med andre ord vil vi hellere bruge penge på egentlig sundheds- og sygdomsbehandling end vi vil bruge penge på at udvide patient-ledsagerordningen.

Med disse ord indstiller vi begge forslag til forkastelse.