

Nuuk den 31. januar - 2019

I medfør af § 37 stk. 1 i Forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

Spørgsmål til Naalakkersuisut:

- 1. Har Naalakkersuisut planer om, at opdele førstegangs domfældte, eller domfældte med milde forseelser, som skal i anstalt, og domfældte med flere domme bag sig?
- Således førstegangs domfældte får en anden rehabiliterende indsats, med sigte på, at sikre at de bliver kriminalitetsfri, samt afskærmes fra mere indsats-krævende kriminelle?**
- 2. Findes der undersøgelser af, hvilke rehabiliterende indsatser der virker særligt godt, og hvilke der måske ikke er så effektive? Med udgangspunkt i vore anstalter for domfældte her i landet.**
- 3. Hvis ikke, har Naalakkersuisut så planer om, at undersøge hvilke indsatser der effektivt reducerer risikoen for, at kriminelle færtsætter med kriminalitet?**
- 4. Hvilke indsatser findes der i dag, til domfældte der ønsker at arbejde med sig selv mens de er i anstalt, eller domfældte som ikke anstalt-anbringes?**
- 5. Findes der kønsspecifikke rehabiliterende indsatser i anstalter, og kriminalforsorgen?**
- 6. Laves der handleplaner for, at sikre, at domfældte rehabiliteres?**
- 7. Findes der særlige rehabilitets-programmer for unge mennesker?**
- 8. Findes der nye undersøgelser af, hvad de socioøkonomiske, og/eller sociale årsager til kriminalitet er? (Medlem af Inatsisartut, Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet)**

Begrundelse:

Det er ganske givet, at vi har et system der baserer sig på rehabilitering af domfældte. Dvs. at vi ønsker at domfældte kommer rehabiliterede tilbage til samfundet.

Det er dog Samarbejdspartiets opfattelse, at der ikke er mange målrettede indsatser for at muliggøre rehabilitering, hvorfor det kunne være interessant at få oplyst, om der er mere på bedding.

Retsfølelsen kan tage ret hårde slag, når der ikke sker andet end anbringelse, særligt ved grove sager og sager om seksuelle overgreb på børn, overgreb på ældre og grov vold, hvor strafudmålingen findes meget lav pga. vor rehabiliterende tankegang bag retssystemet. Men rehabiliterer vi så tilstrækkeligt?

Det kunne være godt at høre, hvad planerne er, for at forebygge gengangere i anstalterne, samt at forstå årsagerne til kriminel adfærd i første omgang.

Mange førstegangs kriminelle i resten af verden, søger kriminelle fællesskaber, eller en kriminel løbebane fordi de mangler reelle alternativer.

De finder et fællesskab i kriminalitet, eller måske har sociale problemer med hjemmefra, der gør, at de



**SULEQATIGIISSITSUT
SAMARBEJDSPARTIET**

vælger den løbebane.

Endelig kunne det være interessant at høre, om man kender til de bagvedliggende årsager til man vælger den kriminelle løbebane. Ligeledes, om det kan lade sig gøre at lave en målrettet indsats, der rent faktisk rehabiliterer, eller forebygger ny kriminalitet.

Det er en kapacitet vi med vor nye anstalt bør opprioritere efter Samarbejdspartiets opfattelse.

Svar udbedes indenfor 10 dage.

Tillie Martinussen

Samarbejdspartiet - Suleqatigiissitsut