



15. august 2013

I medfør af § 37 i Forretningsordenen for Inatsisartut fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål:

**Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. kollegiebyggeri:**

**1. Naalakkersuisoq for Uddannelse, Ligestilling, Kirke og Kultur har udtalt, at kollegiebyggeri er et vigtigt indsatsområde for Naalakkersuisut. Hvordan hænger det sammen med, at man kun har afsat 15 millioner kroner til kollegiebyggeri i Finanslovsforslaget for 2014?**

**2. Hvad er årsagen til, at man slet ikke prioriterer at bygge kollegier i Nuuk, når nu Nuuk er den by i landet med flest studerende og størst mangel på kollegier?**

(Medlem af Inatsisartut Palle Christiansen, Demokratesne)

**Begrundelse**

I Demokratesnes optik er et ”vigtigt indsatsområde” ensbetydende med, at man prioriterer det pågældende område – det vil med andre ord sige, at man afsætter penge til området.

Det er ingen hemmelighed, at Naalakkersuisoq for Uddannelse, Ligestilling, Kirke og Kultur, Nick Nielsen (Siumut), har skrevet følgende i en pressemeddelelse den 26. juli 2013:

”Som jeg har sagt mange gange, så er en yderligere udvidelse af kollegiemassen et vigtigt indsatsområde for Naalakkersuisut. Og som jeg også har sagt mange gange, så er det et indsatsområde i hele landet, ikke blot i Nuuk.”

Men når man læser Finanslovsforslaget for 2014, så viser det sig desværre, at der ikke er handling bag de fine ord fra Naalakkersuisut. I 2014 er der afsat sølle 15 millioner kroner til kollegiebyggeri heraf 0 kroner til Nuuk, hvor man ellers skriger efter kollegieboliger.

Til sammenligning kan jeg fortælle, at det tidligere Naalakkersuisut også betragtede kollegiebyggeri som et vigtigt indsatsområde. Derfor brugte vi mere end 500 millioner kroner på området.

Forskellen er vist til at få øje på.

Spørgsmålene bedes besvaret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen.