

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte kommunerne med henblik på at vurdere antallet af, og sags- og arbejdsbyrden for, sagsbehandlere, der arbejder med socialt udsatte børn og unge, og om der afsættes tilstrækkeligt med ressourcer til området, samt om det vil være muligt og hensigtsmæssigt at fastsætte vejledende sagstal for sagsbehandlerne. Resultaterne af Naalakkersuisuts undersøgelse og vurdering skal omdeles i form af en redegørelse til Inatsisartut senest den 1. april 2016.

(Medlem af Inatsisartut Aaja Chemnitz Larsen, Inuit Ataqatigiit)

1. behandling

Medlem af Inatsisartut Aaja Chemnitz Larsen Inuit Ataqatigiit, har fremsat et beslutningsforslag, og vi skal fremsætte vores udtalelse til dette.

Vi vil gerne fra Partii Naleraq udtale at alle børn og unge alle steder her i vort land skal behandles godt og have gode vilkår i deres opvækst og udvikling, og at dette har stor betydning og er vigtigt.

Vi må erkende at livsvilkårene og sociale forhold herhjemme er ganske forskellige, også selvom lovgrundlaget er ens.

Og det er formentlig ikke forkert at sige, at dette bl.a. skyldes mangel uddannet personale på dette område, og derfor må forholdene forbedres.

For at gøre forhindringerne mindre i det sociale arbejde må der gøres noget, og der må igangsættes undersøgelser for at der kan gennemføres forbedringer i arbejdskraftens betingelser, i et samarbejde mellem kommunerne og centrale myndigheder.

Alt for mange børn går igennem omsorgssvigt af deres forældre i disse år, hvilket ikke kan accepteres, og dette omsorgssvigt af børnene har virkninger helt oppe i det voksnes rækker, og kan være ganske traumatisk, idet mange børn fjernes fra deres hjem, og skal forsørges og opdrages i institutioner.

Vi må alle være med til at bekæmpe seksuel misbrug af børn. Denne hensynsløshed og mishandling af børnene blandt voksne personer må bekæmpes. Vi må i det daglige handle mod misbrug af børnene.

For at opnå større kræfter til samfundsopbygningen, må vi handle i fællesskab, det må ikke blive sådan at myndighederne i kommunerne og Selvstyret skal blive alene om sådanne opgaver.

Vi må som individer påtage os et større ansvar, og for at skabe os et bedre liv, må vi begynde at dette kræve mere af os selv. Vi vil gennem større krav til os selv kunne mindske antallet af sociale sager, og på denne måde få flere kræfter til andre ting, - hvor ville det være godt at nå dertil.

Alle disse mennesker som arbejder med sociale sager, anstrenger sig i deres daglige virke, men dette store arbejde synes ubetydeligt, selvom disse mennesker virkelig anstrenger sig i deres arbejde. Især socialarbejderne, og nogle i denne gruppe har flere opgaver end de kan klare, så det er ikke underligt at de nogle gange har opbrugt deres kræfter.

Da sådanne forhold må søges forbedret, må der gennemføres undersøgelse af medarbejdernes arbejdsforhold, for at arbejdet kan gøres forsvarligt og ansvarligt må vi finde realistiske og forsvarlige løsninger.

For at alle disse børn og unge skal kunne vokse op under trygge forhold, må vi som samfund gennemføre en ansvarlig analyse af samfundets situation. Vi må skabe nødvendige forandringer i vores livsstil, og påtage os et større ansvar, - for vi kan ikke bare fortsætte livsformen på denne måde.

Vi gør os selv blinde på vores omsorgssvigt som samfund, mens adfærdsvanskelige børn i vores folkeskole bliver flere og flere. Vi er alt for mange som blot forsøger at aflevere ansvaret til folkeskolen, mens alt for mange børn blot stopper når de er færdige med folkeskolen. Folkeskolen anstrenger sig for at løse sine opgaver, men vi mener at folkeskolens dårlige drift gør at alt for mange ikke kommer videre.

Men virkeligheden er ikke dette, idet dem som skal tage et ansvar er forældrene og samfundet.

Heldigvis bliver der flere og flere som gennemfører en uddannelse ligesom flere opnår højere uddannelse, og der bliver flere medarbejdere indenfor socialområdet, og dette er rigtig godt. Men vi skal ikke lade os trøste af disse forhold alene, idet gennemførelse af nødvendige ændringer af

dagligdagen som giver os selv et bedre liv, vil mindske mange af vores dagligdags problemer betydeligt, og dette vil skabe styrke i samfundet som helhed.

Forslaget er interessant, og såfremt der skal udarbejdes en redegørelse, mener vi at foråret 2016 er alt for tidligt, fordi emner som skal afdækkes indenfor arbejdet med menneskene er af betydelig omfang, derfor er vi hos Partii Naleraq enige i Naalakkersuisuts ændringsforslag.

Og vi vil gerne takke forslagsstilleren Aaja Chemnitz Larsen, Inuit Ataqatigiit, for hendes forslag om nødvendige forbedringer indenfor det sociale arbejde, og vi skal indstille at sagen behandles hos social og sundhedsudvalget.

Tak.