



FM17/124

18.april 2017
Mimi Karlsen

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om Grønlands Stednavnenævn
(Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke)

Inuit Ataqatigiit er enige med Naalakkersuisuts udsagn om, at stednavnene er vort lands rigdomme. Stednavne må have deres udgangspunkt i sproget. Vi har navngivet steder ud fra hvordan vi bruger stederne, hvad vi har foretaget os og ikke mindst ud fra hvordan vejret, landet og havet agerer på de respektive steder. Derfor er disse vore rigdomme, der med udgangspunkt i samfundets kultur har en central betydning i fortællingen af vores levevis.

De fremmede har i gennem århundreder foretaget navngivning af stederne og har navngivet disse med fremmedsprog og dette er ved at blive udskiftet af andre som støtter vores måde at navngive på, hvilket er støtteværdigt.

Inuit Ataqatigiit støtter ligeledes intentionerne om, at det for alle skal være synligt hvad der skal ligge til grund for de respektive godkendelser.

Vi forstår ligeledes, at man ikke længere skal høre kommunalbestyrelserne forud for navngivninger, men skal være en mulighed såfremt der er behov herfor.

Inuit Ataqatigiit lægger vægt på løbende forskning af vores sprog, ligesom at vores sprog skal bruges i forskning. Vi værner om vores sprog, hvorfor vi går ind for forslaget, idet vi ligger vægt på, at dem der har med disse områder at gøre skal være sprogkyndige og veluddannede.

For ikke at skulle gentage det vi tidligere har nævnt, støtter vi forslaget med disse korte bemærkninger.